

Voorwoord Pierre Huylenbroeck

De Vlaamse kleinzoon van Warren Buffett

‘Ik deed mijn eerste belegging toen ik elf was. Tot dan verkwanselde ik in feite mijn leven’. Dit heeft Hamish Maertens, een ogenschijnlijk doodnormale tiener, nooit gezegd. Maar hij had het kunnen zeggen. Zo doodnormaal is Hamish namelijk niet. Hij heeft een passie voor beurs en beleggen, en een voor zijn prille leeftijd onwaarschijnlijke kennis van zaken. Hij maakt al jaren, en aan de lopende band, tientallen pagina’s dikke analyses over tientallen bedrijven. In de zomer van vorig jaar stuurde hij me een analyse op, met de vraag: ‘Wat vindt u ervan?’ Ik was verbluft.

Het verslag van het aandeel Picanol leek het werk van een professioneel analist, met werkelijk alles erop en eraan: bedrijfsprofiel, sterkte- en zwakteanalyse, de aandeelhoudersstructuur, een ratio-analyse van de balans en de resultatenrekening, een technische analyse van de beurskoers, een trendanalyse rond de kosten van verkochte goederen en de winstmarge, een studie rond de evolutie van de vrije kasstromen, het personeel, de ondernemingswaarde, tabellen, grafieken, en zoveel meer. Die jongen was geen professional, maar een scholier die net zestien jaar geworden was. Ik publiceerde zijn conclusie enkele weken later in mijn Mister Market Magazine: ‘Picanol kopen op koerszwakte’. Ik schreef er bij: ‘Hamish Maertens, u hoort nog van hem.’

Maar zelfs op zijn zestiende was Hamish niet aan zijn proefstuk toe. Hij beheerde toen al enkele jaren zijn website www.succesvol-en-veilig-beleggen.com. Hij belegde toen al met succes in individuele aandelen. Hij was toen al vijf jaar bezig met het uitdokteren hoe hij geld kon verdienen voor een nieuwe fiets. Sinds zijn elfde dus.

Afgelopen zomer ben ik hem gaan opzoeken voor een interview. Alweer verbaasde Hamish me, toen hij me in fietsoutfit binnenliet. Natuurlijk is hij hoogbegaafd, maar een *idiot savant* is hij allerminst. Hamish houdt van cultuur, kent zowat elke grote veldslag van de Tweede Wereldoorlog uit het hoofd, traint circa 17 uur per week voor zijn andere passie, de triatlon, en zit in het laatste jaar Latijn-Wetenschappen.

Hamish doet denken aan hoe de 87-jarige Warren Buffett als tiener moet geweest zijn. Buffett is natuurlijk een uitzonderlijk begaafd belegger – hij is gewoon de beste aller tijden. En ook hij is enorm belezen en leergierig, geïnteresseerd in totaal andere dingen dan beurs en beleggen. Dat is logisch: een uitzonderlijk belegger dient beter dan wie ook te weten hoe de wereld in elkaar steekt. Hamish weet nu al veel van de wereld af.

En net als bij de jonge Warren ging bij de jonge Hamish de wereld van de beurs op zijn elfde open. Een openbaring, voor allebei, ongetwijfeld. ‘Tot dan verkwanselde ik eigenlijk mijn leven’, zei Buffett ooit.

Pierre Huylenbroeck

Uitgever Mister Market Magazine

3 oktober 2017

Hoe het allemaal begon....

Op 12 mei 2000 zag ik het levenslicht. Als enig kind groeide ik op in Beveren-Leie een gemeente omarmd door Harelbeke en Waregem. Het landelijke karakter van de streek nodigde uit tot ravotten op de velden. Al snel was duidelijk dat ik over veel energie beschikte. Na een dagje dollen en spelen was ik 's avonds immers nog in staat mijn duivels te ontbinden.

Watertrappelen....

Daarom beslisten mijn ouders om mij zwemlessen te laten volgen. Als 4-jarige leerde ik zwemmen in het toenmalige Deerlijks zwembad. Later maakte ik deel uit van de plaatselijke zwemclub. Ik bleek voldoende aanleg te hebben om deel te nemen aan de jaarlijkse zwemwedstrijd. Vol spanning werd zowel door mijn ouders als de trainers afgewacht hoe ik het er ging vanaf brengen. Ik moest immers wedijveren tegen jongens die minstens twee jaar ouder waren. Mijn inzet en vastberadenheid werden beloond in een puik tweede plaats. Vanaf toen al was duidelijk dat ik steeds het hoogst haalbare wou bereiken. Niet alleen op sportgebied maar ook

De jaren in de zwemvereniging werden trainen en plezier maken met mijn Winters trainen voor een 8-jarige was een speelde de gedachte om er de brui aan te marsepeinverkoop van de club om wat geld in zorgde echter voor een ommekeer. Ik verkocht meeste zakjes van deze lekkernij omdat ik er de aan de man of vrouw te brengen. Later zou ik oma's moestuin verkopen en er een aardige

Een jaar later ging het Deerlijks zwembad werd de stekker uit de vereniging gehaald. Met gereageerd op de definitieve sluiting Een "opgevist" door de Waregemse bekwaamheidsproef mocht ik de clubkleuren aan de familiale sfeer zette er mij toe aan een Mijn vroegere clubgenootjes waren immers naar andere clubs getrokken in de hoop daar te schitteren.



gekenmerkt door clubgenootjes. 's serieuze opgave en vaak geven. De jaarlijkse het laatje te brengen met voorsprong de meeste tijd in stak om ze ook sperzieboontjes uit duit aan overhouden.

onherroepelijk dicht en ongelooft werd maand later werd ik Zwemvereniging. Na een verdedigen. Het gemis jaar later te stoppen.

Lopende zaken....

Intussen had ik al hier en daar deel genomen aan korte loopwedstrijdjes voor kids. Op 6-jarige leeftijd liep ik mijn eerste wedstrijd en behaalde een 4 de stek na een tuimelperte. De stratenlopen waarin ik talrijke ereprijzen en trofeeën sprokkelde, deed mij dromen van een nieuwe uitdaging.

Doordat ik hield van het vertoeven in de natuur werd veldlopen mijn ultieme uitlaatklep. Ook hierin was ik zodanig gefocust om een glansrol te spelen. Vaak moest ik mij handhaven in races waarin de concurrentie meedogenloos toesloeg. Zetjes geven in de nadarafsluiting en natrappen met spikes waren wekelijkse kost. Toch bleef ik keer op keer volhouden en bleven podiumplaatsen niet uit.



Draaimolen...

Later werden de spikes ingeruild voor de crossfiets en kon ik mij volledig uitleven in de cyclocross. Ook daar gold de wet van de sterkste. In mijn crossperiode was een 4 de stek de hoogst haalbare plaats. De cyclocrosswedstrijden waar het meest gelopen moest worden zijn uiteindelijk mijn succesvolste gebleken. Daarin kon ik mijn loopvermogen ten volle uitspelen.

De combinatie zwemmen-fietsen en lopen deed mij uiteindelijk voor triatlon kiezen. In de kidstriatlon te Knokke Heist een jaarlijks event waar kinderen kunnen proeven van multisport, kwam ik tweemaal op rij als eerste over de eindstreep. Met tussendoor een korte carrière in het wegwielrennen koos ik uiteindelijk voor triatlon.

Met de aankoop van een racefiets met grotendeels eigen middelen in 2012, zette ik mijn eerste beursstappen. De nasleep van de beurscrisis deden de toenmalige TELETXT beurskoersen groen en rood knipperen. Dit betekende de start van een ruime interesse in de beurswereld in al zijn facetten. Ook dat jaar kocht ik een Leterme-kasbon en heb ik die 4 jaar later met een fraaie 4% brutowinst kunnen verzilveren. Door loopwedstrijden te winnen kreeg ik links en rechts een centje toe gestopt. Met de gespaarde giften kon ik geregeld termijnrekeningen aankopen. De keuze voor dit type bankproduct legden mij geen windeieren. De interesten zorgden ervoor dat ik verdere opportuniteiten kon benutten. Zo werd ik trotse aandeelhouder van EVS, een Luiks beeldserver die vertraagde beelden en captaties verzorgd voor hoofdzakelijk sportevenementen. Na vier maanden haalde ik een winst van 5% binnen. Vanaf toen ben ik alle boeken over beleggen beginnen lezen. De meest inspirerende auteurs waren de heren Pascal Paepen, Gert Bakelants, Pierre Huylenbroeck en Koen De Leus. Hun duidelijke uitleg en expertise beïnvloedden mijn interesse voor het beleggen.

Stroomversnelling.....

Op sportief vlak sloot ik mij aan bij het NO LIMIT TEAM. Een triatlonclub met roots te Avelgem. Het trainen en wedijveren met de teamleden werkte grensverleggend en had een positief effect op mijn sociale omgang. De aankoop van een tweede aandeel bleef niet uit. Door aangeven van een kennis kocht ik Thrombogenics aan. Een Leuvens biotechbedrijf dat Jetrea uitbracht. Een oogmedicijn dat niet de verwachtingen in loste en flink rood kleurde. De shorters die de daling aanwakkerden zorgden voor mijn eerste beurskater.

Deze negatieve ervaring zette er mij toe aan om lectuur inzake analyses grondig te bestuderen. Voor een 12-jarige was dit geen uitgemaakte zaak want de technische begrippen en het jargon waren mij toen onbekend. Gaandeweg begreep ik meer en meer de formules en de verschillende structuren.

2013 betekende de kennismaking met een Facebookgroep voor gedreven beleggers die daar hun ei kwijt kunnen. Inmiddels heb ik een zekere reputatie opgebouwd, niet alleen door mijn jeugdige leeftijd maar ook door mijn beurskennis.

In het voorjaar kocht ik het aandeel KBC ANCORA. Omdat het de staatssteun zou terugbetalen was dit een goede zet om in te spelen op het herstel van KBC. KBC bleek toen een vollatiele strategie te zijn, door de grote schommelingen verkocht ik het aandeel. Hier boekte ik noch winst noch verlies. Emotioneel kon ik de dagelijkse fluctuaties niet aan doordat ik mij te veel focuste op de korte termijn. Het werd ongetwijfeld de grootste les die ik getrokken heb en houdt mij eraan bij iedere beurstransactie geduld te koesteren.

In 2014 mocht ik mijn opwachting maken in Kanaal Z. Een journalist kwam mij thuis opzoeken en polste naar mijn uit de hand gelopen hobby. Ik vertelde hem over mijn eigen website en over mijn visie over het toenmalige beursklimaat. Tot slot mocht ik mijn favoriete aandelen van het moment promoten. Mijn televisie debuut opende deuren. Ik kreeg talrijke felicitaties en schouderklopjes. Prominente beleggers vonden de weg naar mijn site en ik legde interessante contacten. Ik kreeg eveneens een uitnodiging van de Amsterdamse beurscommissaris om het Damrak te bezoeken. Door tijdsgebrek ben ik niet ingegaan op zijn voorstel.

Door economische twijfels werd de beleggerswereld bang voor een dreigende recessie waardoor de koersen daalden. De salamicrash was een feit. Dit gegeven zette mij er toe aan om dit fenomeen verder te analyseren. Waaruit ik concludeerde dat beleggers zich niet mogen laten leiden door sentiment. Het uitschakelen van emoties bij beleggen wordt later uitvoerig in dit boek beschreven.

April 2016 "Hamish (15 jaar) geeft beleggingstips" en "Scholier adviseert op eigen blog 1000 volgers over aandelen". De kennismaking van het grote publiek met mijn website www.succesvol-en-veilig-beleggen.com is niet ongemerkt voorbij gegaan. Ik werd nu door Het Laatste Nieuws geïnterviewd over mijn passie. Het artikel werd ingeleid door getuigenissen over mijn adviezen. Ook mocht ik net zoals op mijn tv-optreden mijn favoriete top 5 meegeven. Nu nog blijf ik mij keer op keer verdiepen in het maken van analyses en het perfectioneren van het ideale beleggingssysteem.

Ik hoop via dit boek beleggers in spe te inspireren tot succesvol investeren in een steeds veranderende entiteit: de beurs.

Kettingreactie

Najaar 2012. "Mama, vind je deze kleur ook mooi?" Allebei stardden we naar de mooie fiets in de etalage. Deze zin was de aanleiding voor mijn prille stappen in het wielrennen, maar ook het kiemen van mijn beurspassie. Nadat de vraag gesteld werd "hoe zal je dat betalen" kwam ik te weten dat de beurs betreden de nodige centjes kon opleveren. Vanaf dan keek ik dagelijks naar de stijgers en dalers op de toenmalige TELETXT-pagina. Mijn allereerste beurstransactie zorgde voor een bescheiden winst

en ik was samen met de splinternieuwe racefiets ook een ervaring rijker. Daarom dit boek als gids doorheen het beurslandschap waarin ik geregeld zal teruggrijpen naar de karakteristieken van de fiets en de sport in het algemeen.

Beleggen hoort namelijk eenvoudig te zijn en als u raakvlakken kan herkennen met die uit uw dagelijkse leven, dan is beleggen veel meer dan geld verdienen. Doorheen dit boek zullen beleggingsonderwerpen en sporttopics elkaars raakvlakken zijn, zodat u steeds ter aller tijde kan genieten van deze beursgids. Aan de hand van een rittenkoers worden alle beursaspecten vanuit de buik van het peloton benaderd en kritisch toegelicht. Tijd voor de warming –up...